

## Verslag PBO Jeugdceptour “Aalsterse”

En of we er klaar voor waren ...

Daags voordien werden de uren en tegenstanders nog eens even nagekeken zodat iedereen voorbereid aan de wedstrijden kon beginnen.

Geen enkel probleem volgens Lore, want ze ging alle wedstrijden winnen ...

De interimcoach keek even op en dacht er het zijne van.

Aan motivatie geen gebrek, ook het zelfvertrouwen was meer dan ooit aanwezig ...

Na een extra uurtje nachtrust was iedereen paraat.

Het eerste statement van de dag kwam er al tijdens het ontbijt :

“Een dagje zonder coach? Dat is niet erg hoor!”, aldus Lore.

Aangekomen in Aalst, werd het al snel duidelijk dat het een “hete” dag ging worden. Het is niet omdat het uur verandert, dat de verwarming ineens op volle toeren moet gaan draaien hé.

De wedstrijden gingen van start. De interimcoach stond er op om elke pluim persoonlijk te overhandigen aan iedere speler. Onder het motto : “Focus, focus, focus” gingen alle dames aan de slag.

De ene na de andere overwinning werd binnengehaald. Volgens Peggy speelde Celine op spoor 8. Eikenlo ging als een sneltrein tekeer ...

Op bepaalde ogenblikken werd de hitte ons toch teveel. Er werd gehapt naar adem, gezichten zagen bloedrood en Hanne had er echt genoeg van. Jammer maar ze kon niet meer verder ...

Statistisch gezien heeft de interimcoach het er bijzonder goed van afgebracht :

Lore : 100% gewonnen

Eva : 100% gewonnen

Celine : 75% gewonnen

Axelle : 50% gewonnen

Hanne : opgave

Gemiddeld gezien is dit een score van 81.25% ! Wie doet beter ?

Na een reeds slopende dag stonden de finales nog op het programma. Iedereen ging er nog ten volle voor. Lore kwam al gauw met het tweede statement van de dag : “Ik ga vanavond frieten eten met een gouden medaille rond mijn nek!”

Ow zeker Lore, speel maar eerst die wedstrijd ...

Maar zo geschiedde : Lore haalde goud, Eva sleepte zilver in de wacht, Celine had brons en ook al kreeg zij geen medaille om, wij vonden toch dat ze er ene verdiende. Axelle eindigde 5<sup>e</sup> en zonder die vreselijke warme sporthal had Hanne niet moeten onderdoen.

Of de interimcoach dit avontuur nog een keer ziet zitten ?

Lore vond toch dat hij regelmatig de stand moest vragen ... Zeg interimcoach, focus, focus, focus !

Axelle wist dan weer te vertellen dat elke coach, of die nu interim is of niet, het seizoen moet afsluiten met een wafelbak.

Eva, Celine en Hanne hebben hun mening voor zich gehouden.

Ja, van je familie moet je het hebben, nietwaar.

Maar ondanks het feit dat het alweer een mooie dag was, zijn we het toch over één ding eens :

“Coach, je bent er de volgende keer toch weer bij hé ???!”

D.P.G.